

MIDDAGLEZING

Links-progressief@ugent

ism. Sampol, Vermeylenfonds en Masereelfonds

© Michiel Hendrickx



VRIJDAG

24 november

2017

12u15 – 14u00

KROOK - DE LAATKOMER
Miriam Makebaplein 1
9000 Gent

“Waarom ik mezelf in 2017 (nog) feminist noem?”

Heleen Debruyne is auteur en radiostem bij Klara. Daarnaast durft ze al eens op de barricade te gaan staan voor de vrijheid van de vrouw. Feminisme blijft nodig. We hebben stemrecht verworven, we mogen voltijds werken en we hoeven niet meer enkel de reproductie van de menselijke soort te verzekeren. Maar wat met het glazen plafond, wat met de seksuele intimidatie? Hoe verhoudt religie zich tot het feminisme? En hoe leren vrouwen en mannen zichzelf te bevrijden van alle marketingstrategieën en seksuele onwetendheden?

Links-progressief@ugent is een discussieplatform opgezet door enkele progressieve Ugenters. Wij willen vrije denkers binnen en buiten de universiteit over de partijgrenzen heen met elkaar in contact brengen. *Samenleving en politiek* is een tijdschrift voor een sociale democratie, uitgegeven door de Stichting Gerrit Kreveld.



zij-kant
de progressieve vrouwenbeweging

Wil je erbij zijn, gelieve dan in te schrijven via
progressief_links@outlook.com

**IEDEREEN
WELKOM-GRATIS
INKOM**